

Christen Jeppesen

af Struer, fhv. Menig Nr. 613 ved 11' Regiments
7' Kompagni, Veteran fra Krigen 1864.

Udnævnt den 22 December 1926.

Begrundelse ej tilg. OK

Stempel:

Levnedbeskrivelse indsendt

Bølgelinje

Dannebrogsmænd

Christen Jeppesens *Levnedsbeskrivelse.*

Jeg er født i Vester Assels Sogn paa Mors den 7. Juni 1841. Mine Forældre var Fisker Jeppe Nielsen og Hustru Mette Larsdatter. Vi var 6 Søskende, 5 Sønner og 1 Datter, af hvilke jeg var den yngste. Da mine forældre levede i ret smaa Kaar, kom vi alle, ogsaa jeg, tidligt ud at tjene først som Hyrdedreng og derefter som Tjenestekarl paa landet. – Alle fem har vi foruden Fader deltaget i Fædrelandets Forsvar; Far, som blev født 1793, deltog i 1807, endnu før han blev konfirmeret, i Søværnet; min ældste Broder var med i den første slesvigske Krig 1850 og vi fire andre i den anden slesvigske Krig 1864. – Jeg indkaldtes til Soldatertjenesten 5. Marts 1864 og mødte i København, hvor jeg gik paa Rekrutskolen i ca. 1½ Maaned; derefter kom jeg til Als, hvor jeg gjorde Tjeneste i 11. Regiment, som laa i Skanserne i Arnkilsøre Skov. Efter ca. 1½ Maanedes Forløb trak vi os tilbage til Fyn, hvor vi en Tid laa i Kvarter forskellige Steder især i Middelfartegnen. – Dér blev jeg saa indlagt paa Middelfart Sygehus lidende af en Øjensygdom, og i Begyndelsen af November samme Aar blev jeg hjemsendt som utjenstedygtig.

– Efter min Hjemkomst havde jeg atter i et Par Aar Tjeneste paa Landet, hvorefter jeg gik over til at drive Fiskeri, hvilket siden den Tid har været min Livsstilling. I Aaret 1871 giftede jeg mig med Pigen Ellen Kathrine Kristensen, født paa Jegindø den 20. Februar 1850, og vi bosatte os paa Jegindø, hvor jeg købte en mindre Landejendom, som jeg passede ved Siden af Fiskeriet. – I vort Ægteskab har vi haft 10 Børn, hvoraf 3 er Døde som voksne; de 7 andre lever og er nu gifte og paa andre Steder i Landet i gode Stilinger, en Søn er Præst i Sønderjyl-

land, en Sønesøn er Præst paa Fyn. – Efter at Børnene var vokset til, og alle havde forladt Jegindø for at søge videre Uddannelse og indtage forskellige Livsstillinger, besluttede vi os ogsaa til at flytte bort fra Øen, og i Aaret 1899 kom vi saa til Struer for at bo paa et mere centralt beliggende Sted, hvorfra jeg tillige kunde fortsætte Fiskeriet, som jeg har passet lige til jeg i de senere Aar paa Grund af Alderen har maattet opgive det. –

Medens vi endnu boede paa Jegindø deltog jeg i det politiske Liv i Kommunen som Venstremænd og blev som saadan valgt ind i Sogneraadet, hvor jeg havde Sæde i 6 Aar.

Under mit Arbejde som Fisker har jeg engang fra Jegindø reddet en Mand fra at drukne, idet han var faldet gennem Isen. Derfor blev der gennem Øvrigheden tildelt mig 25 Kr som Belønning. – Og endelig maa nævnes, at siden jeg kom til Struer, har jeg sammen med min nu afdøde Søn reddet tre Mand fra at drukne; disse var kuldsejlet i Venø Bugt, og den ene af dem var omtrent livløs, da vi fik dem op i vor Baad. Dette skete i Aaret 1902.

Struer, d. 22. Januar 1927

Christen Jeppesen.
Dbm.

Foto af Christen Jeppesen
Underskrevet:
Chr. Jeppesen
Dbm.